



## Wie ben ik?

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over het incident van de grensrechter van SC Buitenboys die door een aantal B-junioren van Nieuw Sloten dusdanig verwond werd dat hij afgelopen maandag overleed aan zijn verwondingen. In de daaropvolgende week werden diverse acties ondernomen om aandacht te geven aan dit gruwelijke voorval. Zo werd er 32.500 wedstrijden afgelast door de amateursector van de KNVB en werden er bij diverse profwedstrijden in binnen- en buitenland een minuut stilte gehouden.



Daarnaast vonden er via diverse media discussies plaats over hoe nu om te gaan met dergelijk agressief gedrag. Ook werd er door de KNVB geattendeerd dat op zaterdag 8 december de kantine open moesten zijn om de discussie met eigen leden te voeren. Aangezien mijn zoon ook actief is bij een voetbalvereniging, werd ik gevraagd of ik mijn ervaringen en expertise wilde delen ten aanzien van dit incident. En in het verlengde ervan de maatschappelijke discussie over verbaal en fysiek geweld langs de sportvelden.

Allereerst is mij opgevallen dat er zeer uiteenlopende meningen zijn over het besluit om een algehele afgelasting in te voeren. Het verbaasde mij dat er bestuursleden melden dat zij het niet zo nodig vonden. Andere reageerde met 'wat helpt dat nou dat praten!' en weer anderen zeiden; 'verantwoordelijkheid ligt bij de ouders!'. Gelukkig waren er ook bestuursleden die dit juist een zeer goed besluit vonden en het moment aangrepen om kritisch naar de eigen vereniging te kijken met de stelling; 'het is een kwestie van tijd voordat een dergelijk incident ook bij ons gebeurt!'. Met deze uiteenlopende denkwijzen heb ik de volgende twee aspecten naar voren gebracht:

1. VERENIGING: volgens mij is de bedoeling van een vereniging om mensen met elkaar te verenigen. Hoe in de jaren de verwachtingen van leden van de vereniging veranderd zijn, is heel goed te zien in een animatiefilm van Berend Rubingh ([www.youtube.com](http://www.youtube.com) en kijk bij back to basics). Vraag jezelf maar eens af waarom je gekozen hebt voor die specifieke club? Wat verwacht je van de vereniging en wat mag de vereniging van jou verwachten (of bent u een ouder van het welbekende € 5,- kind, welke 's ochtends bij het sportpark worden afgezet en eind van de middag weer wordt opgehaald)? Wanneer je als vereniging met vrijwilligers werkt (in 99% van de gevallen is dat ook zo), dan is het zeer raadzaam om af te vragen "wie willen wij zijn als vereniging?" en "wat voor leden willen wij WEL en welke NIET?". Dit laatste aspect vindt men vaak erg lastig omdat men bang is om leden af te stoten. Dit standpunt werd afgesloten met: 'in welke leden steek je het meeste energie; die leden die ondersteunen en een verrijking zijn voor de club of in die leden die niet betalen of wangedrag



vertonen dan wel vaak negatief commentaar hebben op de besluiten binnen de club?.....de meeste gaven toe dat vooral in de laatste categorie de meeste tijd en energie gestoken werd.

2. TEAMSPORT: het mooie van voetbal is dat je met elkaar bezig bent een sport te bedrijven. Voetbal is bedacht als teamsport en de regels zijn dusdanig dat je met elkaar probeert te scoren. Dat de maatschappij steeds meer ik-gericht is maakt het niet makkelijker voor de leider, trainer of coach om vaak 'normale' omgangsregels te hanteren. Bekend zijn de ouders die hun zoon of dochter voor elke goal die ze scoren een € 1,- geven...hoezo team? Of de ouders die vinden dat hun zoon of dochter niet hoeft te douchen...hoezo team? Of de ouders die klagen dat hun kind moet spelen, ondanks dat hij de hele week niet geweest is op training...hoezo team? Allemaal voorbeelden waarbij we eerst maar eens zelf in de spiegel moeten kijken en afvragen of wij als leider, coach, trainer, ouder wel een bijdrage leveren aan het denken en handelen als team.

Daarom is mijn advies ook als volgt:

- Beste vereniging, kijk in de spiegel en durf uit te komen wie je wilt. Neem in het verlengde daarvan ook de besluiten. Het zal misschien in het begin wat leden kosten, maar op middellange termijn levert het energie en plezier op!
- Beste volwassene, kijk in de spiegel en vraag jezelf af in hoeverre jij het voorbeeld voor anderen bent. En wanneer je als ouder met de trainer, coach niet eens bent, vraag hem dan naar zijn keuze en wellicht kun je hem of haar helpen. Stimuleer vooruitgang als team en spreek een ouder aan met 'wanneer ga je helpen' als er iemand zich negatief uitlaat over het team, coach of trainer.

Zowel de KNVB als SIRE hebben diverse programma's ontwikkeld en zijn al druk doende om het spelplezier en respect voor het spel onder de aandacht te brengen. Het uiteindelijke succes hiervan bepalen wij met elkaar. Want uiteindelijk is dit een discussie over de waarden en normen die wij willen hanteren. Wie wil ik zijn? En wie ben IK eigenlijk? Inderdaad een discussie over u en ik!

Succes!