



## GEEN EXCUUS!



Herkent u het? Mensen die bijna professional zijn in het niet nakomen van afspraken en daar altijd een excuus voor hebben? Ze zijn in bijna elke organisatie of in elk team aanwezig. Ja maar-en is tot kunst verheven en de uitleg gaat vaak ten koste van effectieve werktijd. Niet alleen in uw eigen werk maar ook in de sportwereld worden vaak excuses gebruikt voor het niet behalen van

het gewenste resultaat. De uitspraak 'winnaars hebben een plan en verliezers een excuus' lijkt maar al te vaak bewaarheid te worden. Winnaars zijn veelal doelbewust, betrouwbaar, durven besluiten te nemen, zijn gedisciplineerd tegenover zichzelf en stellen ook hoge verwachtingen. En.....hebben geen excuus om iets **niet** te doen. Want stelt u zich eens voor dat onderstaande mensen besloten hadden om het excuus 'ik ben toch te oud!' aan te grijpen. Wat voor leuke of mooie dingen hadden wij dan niet allemaal gemist?

- \* J.K.Rowling was 30 jaar toen ze het manuscript van Harry Potter afhad
- \* Oprah was 32 toen ze begon met haar talk-show
- \* Edmund Hillary was 33 toen hij voor het eerst the Mount Everest beklom
- \* Neil Armstrong was 38 toen hij de eerste man op de maan werd
- \* Henry Ford was 45 toen de eerste Ford - Model T uitkwam
- \* Leonardo Da Vinci was 51 toen hij Mona Lisa schilderde
- \* Abraham Lincoln was 52 toen hij president van Amerika werd
- \* Ray Kroc was 53 toen hij startte met de franchise formule van McDonalds

Het mag duidelijk zijn dat je nooit te oud bent om te leren of om met iets te beginnen. Wat te denken van de volgende uitspraken?

- "Excuses are tools of the incompetent. Those who are good for making excuses are seldom good for anything else." (Benjamin Franklin)
- "Ninety-nine percent of failures come from people who have the habit of making excuses." (George Washington Carver)
- "I attribute my success to this - I never gave or took any excuse." (Florence Nightingale)

Met deze voorbeelden en uitspraken hoop ik dat een ieder inziet dat er geen reden voor excuus is. En stel je eens voor dat wanneer je excuses, om je heen ook niet meer accepteert. Een ieder zal dan merken dat er heel veel mogelijk zal zijn. Of zoals Hannibal zei toen hij met zijn olifanten over de Alpen trok; 'of we vinden de weg of we maken onze eigen weg!'.