



De wereld verandert voortdurend (en voetbal dus ook)

Half oktober werd bekend dat het Nederlands mannen voetbal elftal zich niet heeft geplaatst voor het WK 2018. Interessant was het commentaar van diverse experts die aangaven waarom het



Nederlandse voetbal niet meer thuis hoorde in de internationale top en dat er toch nu echt wat moest veranderen. Dit laatste zette mij aan het denken; ik ben eens de historie ingedoken om te kijken naar veranderingen binnen het voetbal. Wanneer je de voetbalgeschiedenis volgt (goed weergegeven in het boek 'Inverting the Pyramid') dan is er voortdurend verandering op het gebied van spelopvatting, speelstijl of tactische variatie geweest.

Hierbij een aantal globale veranderingen op een rij:

- 1872: de eerste internationale wedstrijd wordt gespeeld. Schotland (opstelling: 1-2-2-6) tegen Engeland (opstelling: 1-1-2-7)
- 1883: Cambridge University speelt waarschijnlijk als eerste team met 1-2-3-5 opstelling
- 1904: gedachte toen was: train 2x per week met de bal omdat men anders bang was dat de 'honger' naar de bal zou verminderen tijdens wedstrijden
- Het nationale team van Uruguay werd in 1924 en 1928 Olympisch kampioen en in 1930 wereldkampioen. Dit team werd geroemd om de speltactiek (toentertijd geroemd als 'schaken met de bal')
- In jaren '30 introduceren de Italianen als een van de eersten het fenomeen mandekking. Was het hiervoor normaal om alleen met je eigen team te bemoeien, vanaf deze tijd gingen de Italianen zich voornamelijk richten op de tegenstander en in de mandekking spelen.
- 1931: Arsenal doorbreekt de traditie en gaat spelen in de opstelling 1-3-2-2-3 (WM-formatie)
- Het nationale team van Oostenrijk (begin jaren '30, ook wel het Wunderteam genoemd) was het eerste team die de Schotten (samen met de Engelsen toch als 'uitvinders' van het voetbal gezien) ruimschoots versloeg (5-0) doordat zij vooral slimmer speelden.
- Begin jaren '50: de opkomst van het nationale team van Hongarije. Legendarisch was de 3-6 overwinning op voetbalgrootmacht Engeland. Een half jaar later was er een re-match in Hongarije. Toen won het thuisland met 7-1!
- Jaren '60: de Italianen beginnen met het ware catenaccio, deels voortbordurend op de opvattingen uit de jaren '30
- Het spel van het nationale team van Brazilië van eind jaren '50 tot aan 1970 wordt getypeerd als Sambavoetbal. Door vele ervaringsdeskundigen wordt de winst van WK in 1970 gezien als het afscheid van het 'vrije losse' voetbal
- Ons eigen Nederland (1974) introduceerde het totaalvoetbal (overigens al gestart bij het toen Russische Dynamo Kiev in de begin jaren '60 door Maslov en later overgenomen door Lobanovsky). Deze manier van spelen is tot op heden nog steeds een inspiratie voor veel coaches.



TripleWinSport ondersteunt diverse coaches en teams in het teamproces.

Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl



- Eind jaren '80 kwam Sacchi van AC Milan met de vergelijking dat voetbal als muziek is en dat je daarvoor vooral intelligente spelers nodig hebt
- Jaren '90 en begin deze eeuw: Marco Bielsa (bijnaam El Loco) start een nieuwe tendens, waarbij hij onder andere de fysieke component een grotere rol zou laten gaan spelen. Dit laatste en zijn kijk op het spel inspireerde vele coaches, zoals bijvoorbeeld Pep Guardiola
- In de jaren '90 werd voetbal vaak als saai betiteld in verband met de vooral fysieke en verdedigende benadering. Tijdens EURO 2000 kwam hierin weer verandering doordat Frankrijk, Italië, Portugal en Nederland meer aanvallende intenties hadden.
- Van 2008 tot 2012 liet Pep Guardiola zijn Barcelona spelen met het welbekende tiki-taca-voetbal
- Ook vandaag de dag zijn er volop veranderingen gaande waarin trainers weer nieuwe wegen proberen te bewandelen. De één heeft het over 'gegenpressung' de ander over 'principes i.p.v. tactieken' en zo gaan de veranderingen maar door

Dus vragen over welk systeem wel of niet tegenwoordig geschikt is en wat er moet veranderen, is al tientallen jaren onderwerp van discussie. De coaches die een verandering inzetten werden op hun beurt ook vaak weer geïnspireerd door anderen. En vanuit die inspiratie proberen zij hun ideeën te vertalen naar vernieuwend, aantrekkelijker, aanvallender, inspirerender of resultaatgerichter voetbal. Tijdens elke verandering ging de coach uit van de kwaliteiten van de spelers op dat moment en probeerde hiermee de bijbehorende ideale opstelling neer te zetten. Soms ging het goed en soms pakte het verkeerd uit, maar veranderen is van alle tijden. Dus is het niet de vraag 'we moeten veranderen', maar vooral de vraag 'hoe blijven we veranderen?'. Wat zou het mooi zijn wanneer met het Nederlands mannen voetbal een nieuwe verandering in gang gaat zetten en daarmee de toon zet voor de toekomst.