



## NIEUWE VOORBEELDEN?

De afgelopen maand hebben we uitgebreid kunnen kijken naar het WK voetbal. Helaas zonder Nederland, maar dit gaf wellicht de gelegenheid om iets objectiever te kijken naar één van de



grootste sportevenementen ter wereld. Er zijn diverse terugblikken geweest waarbij diverse invalshoeken (meestal de tactische) werden gebruikt. Want waarom blijkt team A wel in staat zijn sterspelers te bereiken en team B niet? Waarom speelt het ene team gedisciplineerd, bleef het compact en kon het zeer goed vanuit de omschakeling spelen maar deed dat andere team dit minder? Er werd gediscussieerd over teams met een aanvallende dan wel

verdedigende mindset, en welke de meeste winst opleverde. Deze discussies heeft u ongetwijfeld al gehoord en gezien en daarom wilde ik met een wat andere bril naar dit WK kijken. Want wat hebben we o.a. gezien?

- Eén van de grootste voorbeeld-voetballanden die de laatste jaren bekend was komen te staan om het durven innoveren was Wereldkampioen Duitsland. Op dit WK hadden zij de slechtste historische prestatie ooit tijdens een poulefase en werden zij laatste in de poule. Overigens was het voor het WK voetbal niet een uniek feit want ook wereldkampioenen Spanje (2010), Italië (2006), Frankrijk (1998) kwamen niet voorbij de poulefase op het eerstvolgende WK.
- Een ander voorbeeldland van de laatste decennia is Spanje; ook zij kwamen niet verder dan de 1/8 finale. Ze werden hierin uitgeschakeld na penalty's door gastland Rusland.
- Veel Afrikaanse spelers veroveren in clubverband menig hart met mooie goals, en wellicht waren daardoor de verwachtingen groot. De realiteit was dat alle deelnemende Afrikaanse landen niet voorbij de poulefase kwamen tijdens dit WK.
- Individuele voorbeeldspelers als Messi en Ronaldo kwamen met hun landen niet verder dan de 1/8-finales. Daar waar zij al een decennium voor miljoenen liefhebbers een voorbeeld zijn, waren zij tijdens dit WK niet in staat om hun land verder te helpen. Ook voorbeeldspeler Neymar moest met zijn vaderland -topfavoriet Brazilië- (te) vroeg het toernooi verlaten.
- De ½ finales bestonden alleen maar uit ploegen uit Europese landen.
- Kroatië liet een nieuwe mindset zien door zich als finalist via de play-offs te plaatsen voor het WK en vervolgens 3x na verlenging een ronde verder te komen.
- Een grote kern van Wereldkampioen Frankrijk speelt al zeer lang tijd samen in (bijna) dezelfde formatie. Wat betekent dat de coaches specifieke keuzes moet maken, waarbij er rond het team een rustige sfeer merkbaar was.
- M'Bappe is de tweede tiener die scoorde in een finale (na Pellé). Wordt hij daarmee een nieuw voetbalfenomeen?

Al deze gebeurtenissen kunnen natuurlijk allemaal een éénmalige gebeurtenis zijn. Of hebben we met z'n allen een nieuwe trend gezien? Het antwoord daarop weten we pas over 4 jaar. Wat we deze zomer in ieder geval gezien hebben, is dat er één echte constante factor is: dit WK was weer geheel anders dan de voorgaande. Er zijn nu eenmaal voortdurend veranderingen. Het is te eenvoudig gedacht om de ontwikkelingen van de finalelanden te kopiëren en daarmee te denken dat je een

TripleWinSport ondersteunt diverse coaches en teams in het teamproces.

Meer interesse? Kijk op [www.triplewinsport.nl](http://www.triplewinsport.nl)



stap hebt gezet op weg naar vooruitgang. Dat veranderingen dan automatisch verbeteringen zijn. Volgens mij ben je er dan (nog) niet. De uitdaging zit hem erin om op een pro-actieve manier HET VOORBEELD te zijn van voortdurende verandering en verbetering. Ervoor zorgen dat spelers en staf net die extra stap maken t.o.v. hun omgeving. Dan wordt de kans alleen maar groter dat met deze veranderingen ook hele mooie resultaten geboekt gaan worden. Wie weet is dan tijdens het volgende WK voetbal wel de opvolger van de Jules Rimet-beker ofwel de FIFA- wereldbeker voor een land die tot dusver nog nooit het wereldkampioenschap heeft gewonnen.....

