

UNDERDOG OF FAVORIET?

De competitie is een paar weken onderweg en ik kon het niet nalaten om een vergelijking te maken tussen FC Groningen en het Nederlands Elftal tijdens het Europees kampioenschap. Het lijkt alweer zo lang geleden, maar wie herinnert zich niet de geweldige aanvallen tegen Italië, de weergaloze goals tegen Frankrijk en de winst op een supergemotiveerd Roemenië. In 'de poule des doods' werd een optimaal resultaat gehaald. Zelden had een land op een EK zo glansrijk de eerste ronde doorstaan.

Het aardige was dat Nederland in alle drie de wedstrijden de underdog was. Deze 'grote' landen, de wereldkampioen en de vice-wereldkampioen, werden veel hoger aangeslagen dan ons eigen nationale team. Ook in de wedstrijd tegen Roemenië, waarvan in de kwalificatiereeks niet werd gewonnen (er werd zelfs niet gescoord!) had Oranje het voordeel van de underdogpositie.



Het voordeel van de underdog zijn, is dat je bent ingedekt voor een eventueel minder resultaat. Wanneer het team alles geeft en iedereen zijn taak goed uitvoert, heeft een team in de underdogpositie het al goed gedaan. De underdog kan het eigenlijk alleen maar goed doen. Het Nederlands Elftal had in de poule des doods een puntentotaal van negen gehaald met een doelsaldo van 9 voor en 1 tegen. De weg naar de Europese titel lag helemaal open...

In de kwartfinale tegen Rusland had Nederland zo voor het eerst een favorietenrol toegedicht gekregen. Enerzijds doordat Guus Hiddink Rusland prachtig in de underdogpositie manoeuvreerde, anderzijds doordat onbewust al verder gedacht werd dan de komende wedstrijd. We waren immers op weg om kampioen te worden...

We kennen de uitslag en we weten ook hoe teleurgesteld we waren na de wedstrijd. Het was Oranje niet gelukt om de favorietenrol met succes in te vullen.

We zijn op het moment van schrijven drie wedstrijden onderweg in de competitie. FC Groningen won uit bij Vitesse en thuis van FC Utrecht. Twee ploegen waartegen vorig jaar geen punten werden gehaald in dezelfde wedstrijden. Met een doelsaldo van 6 voor en 0 tegen werd er ook nog eens een uitstekend doelsaldo neergezet. Bij de derde wedstrijd had de FC voor het eerst tegenslag: de rode kaart voor Ajilore. Toch knokte Groningen zich terug in de wedstrijd en kon het zowaar nog een gelijkspel uit het vuur slepen. Met als resultaat: koploper in de Eredivisie na drie competitieronden.

'Een plaats bij de top 5', is al een veel gehoorde uitspraak. Oftewel: de FC wordt zachtjes aan een favorietenrol toebedeeld. Een positie die veel lastiger waar te maken is dan de underdogpositie. Laten we daarom leren van de lessen van het Nederlands Elftal en elke volgende wedstrijd van de FC weer beschouwen als de meest belangrijke. Als de FC de huidige spirit kan vasthouden, belooft het komende seizoen weer veel prachtige voetbalmomenten op te leveren!

TripleWinSport ondersteunt bij FC Groningen coaches en teams in het teamproces.

Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl