

# STOEP SCHOONVEGEN

Afgelopen winterperiode viel er op sommige plaatsen veel sneeuw. Er moest serieus geveegd worden; zelfs de minister-president kondigde aan dat we elkaar hierbij moesten helpen. Zelf ben ik woonachtig in een woonwijk van een middelgrote stad en daar ging het als volgt: nadat de eerste sneeuw van half december was gevallen, maakten de meeste mensen het pad schoon van hun eigen huis en werd de sneeuw op een hoge berg elders verzameld. Verder bekommerde men zich niet echt om de burens en de straat, daar zou de gemeente wel voor zorgen.

Een paar dagen en enkele fikse sneeuwbuien later werd duidelijk dat de gemeente niet altijd overal haar werk kon doen en daarmee werd de situatie op de straten in de woonwijk vervelender, met glijpartijen als gevolg. Dit leek mij het moment om niet

alleen maar de eigen stoep schoon te vegen, maar ook de buurmensen te vragen om mee te helpen met het schoonvegen van de straat. Met een mannetje of vier was het werk redelijk snel gedaan.



Een leuke bijkomstigheid was dat de sfeer onder de buurmensen steeds openhartiger werd en er flink werd doorgewerkt. Tevens werd er met een trots gevoel terug gekeken op de gedane arbeid en de schone straat. De buurmensen vonden het desgevraagd ook wel wonderlijk dat pas na een paar dagen wordt samengewerkt om de weg begaanbaar te maken. Zeker gezien het plezier, want samen vegen was eigenlijk leuker dan een dag zonder sneeuwruimen.

Dit gehele proces van het sneeuwvegen deed me sterk denken aan reguliere teams in de sport en het bedrijfsleven. Waarom werkt het ene team wel goed samen en heeft het andere team er moeite mee? Want in matig draaiende teams hoor je vaak dat teamspelers eerst zijn/haar 'eigen straatje schoonvegen' en pas daarna gaan kijken naar anderen, terwijl in goede teams een veel gehoorde uitspraak is: 'Ik weet dat ik altijd ondersteuning krijg.'

Met de eigen winterse ervaring erbij, werd het mij wederom duidelijk dat:

- gezamenlijk een project aanpakken geen vanzelfsprekendheid is
- samenwerken ook niet
- de nood hoog genoeg moet zijn om mensen naar elkaar toe te drijven
- wanneer mensen wel samenwerken dit kan leiden tot ongekennde prestaties (of in bescheiden vorm: een schone straat!)
- samenwerking heel veel plezier en een voldaan en trots gevoel kan opleveren

Ik kwam daardoor ook tot de conclusie dat het schoonvegen van je eigen stoep of straatje eerst nog genoeg lijkt, maar dat het veel leuker wordt als je mensen erbij betreft en je gezamenlijk meer doet.

Mocht je in je eigen team goede teamspelers hebben, maak deze belangrijker. Want zij zorgen ervoor dat anderen nog beter gaan presteren, waardoor het uiteindelijk resultaat vaak groter wordt dan eerst gedacht.

*TripleWinSport ondersteunt bij  
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.*

*Meer interesse? Kijk op [www.triplewinsport.nl](http://www.triplewinsport.nl)*