

Pioniers en de kolonisten

In voetballand Nederland is de afgelopen periode veel gebeurd. Zo waren we met z'n allen trots dat ons eigen Nederlands Elftal de finale haalde van het WK en hebben we dit lekker op zijn Hollands gevierd. Ook op nationaal gebied is er veel gebeurd en veranderd. In verband met financiële reden wordt een club als Vitesse overgenomen en stapt een coach (Maaskant) over naar het buitenland. Ook binnen FC Groningen is er een (trainers)verandering geweest.

En hoewel deze verandering al lang bekend is, wordt mij de laatste tijd vaak gevraagd is of er nu beter, leuker, anders getraind wordt dan in de voorgaande periode. Als, bijna standaard, antwoord geef ik dan dat het uiteraard anders aan toe gaat. Al is het alleen maar omdat we over twee verschillende personen hebben. Deze trainers hebben verschillende achtergronden en verschillende ervaringen. Dus vanuit dat oogpunt is het in ieder geval anders. En natuurlijk zijn er ook overeenkomsten. Want er zijn nog steeds een aantal oefenvormen die gedaan moeten worden en er wordt nog steeds voor- en nabesproken gehouden het is nog steeds zo dat het team belangrijker is dan het individu.

Om de mensen toch een beetje gerust te stellen, voeg ik er aan toe dat het vergelijken van Ron Jans en Pieter Huistra een vergelijking is tussen pioniers en een kolonisten.

Een pionier is iemand die graag nieuwe wegen wil bewandelen en uitproberen. Iemand die met veel enthousiasme veranderingen teweeg brengt en in deze veranderingen mensen om zich heen mee laat veranderen. Al was het maar door het nooit ophoudende enthousiasme. De pionier gaat door met ontdekken en ontwikkelen en zo nu en dan gaat het wat minder maar met de aanwezig doorzettingsdrang zorgt de pionier ervoor dat er langzamerhand een steeds betere weg tot stand komt. Toen Jans bij FC Groningen trainer werd was de opdracht erg helder; 'in de Eredivisie blijven'. Daarna is er per seizoen verder gebouwd en met veel energie is er elk jaar weer een stap in de ontwikkeling gemaakt.

De kolonist maakt juist gebruik van de wegen die er al zijn en steekt met veel enthousiasme energie om de wegen effectiever en efficiënter te bewandelen. De kolonist denkt na over hoe het maximale rendement te halen uit de bestaande wegen. Zorgt de kolonist dan niet voor vernieuwing? Juist wel, omdat hij weet dat vernieuwing weer energie en enthousiasme oplevert. En natuurlijk gaan bij de kolonist ook zaken verkeerd of anders dan gepland.

Toen Huistra bij FC Groningen trainer werd was zijn opdracht ook erg helder; 'in de subtop met herkenbaar voetbal spelen'. Omdat we nog maar een paar wedstrijden onderweg zijn, kun je natuurlijk nog niet spreken of dit wel of niet gerealiseerd is, maar de eerste stappen zijn goed neergezet.

De overeenkomst tussen de pionier en de kolonist is dat beide proberen met veel enthousiasme veranderingen te weeg te brengen. En veranderen doet wat met een team. Want veranderen betekent beweging en beweging betekent dat er energie vrijkomt. En die vrijgekomen energie moet juist gebruikt worden om te verbeteren. En zoals beschreven gebruiken de pionier en de kolonist beide deze vrijgekomen energie maar beiden gebruiken die op haar eigen manier, zonder het over goed of slecht te hebben.

Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door de spelers. Want als zij zich prettig voelen bij de aanpak dan betaalt dat zich uit in wedstrijdpunten en dus een hogere positie op de ranglijst. En de trainer? Die moet zich maar één ding afvragen: 'heb ik het maximale uit dit team gehaald?'

TripleWinSport ondersteunt bij FC Groningen coaches en teams in het teamproces.

Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl